



Geachte gemeenteleden,

We informeren u en jouw door middel van deze brief opnieuw over de veiligheidsvoorschriften tijdens onze kerkdiensten en maatregelen binnen onze gemeente. Dit is nodig vanwege het opnieuw toenemend aantal coronabesmettingen in ons land. Er is door de overheid een lockdown ingesteld. Als kerkenraad volgen we zo mogelijk het advies van het Breed Moderamen van de Generale Synode daarbij gelet op onze plaatselijke mogelijkheden.

Deze maatregelen gelden t/m D.V. 23 januari 2021.

Kerkdienst:

- Er is besloten de al getroffen maatregelen en het uitnodigingsrooster de komende diensten in stand te houden. We houden al vele maanden op een veilige wijze kerkdiensten met verreweg het kleinste deel van de gemeente fysiek in de kerk en het grootste deel van de gemeente thuis digitaal verbonden. Een verder terugschalen van de kerkbezoekers geeft in onze plaatselijke situatie geen significant verschil in veiligheid. We mogen beschikken over een groot, hoog en zeer goed geventileerd kerkgebouw waarin we ons houden aan de regels die opgesteld zijn in het protocol welke met u gedeeld is.
- We vragen u om bij bezoek aan de kerk een mondkapje te dragen bij binnenkomst en vertrek van ons kerkgebouw. Pas als u op uw plaats zit, zet u het mondkapje af. Dit advies geldt vanaf 13 jaar.
- We zingen bij ieder zangmoment slechts één vers en we vragen u dit te doen op een ingetogen wijze.

Kerkelijk activiteiten in de kerk:

- Het verenigingswerk is geannuleerd t/m D.V. zaterdag 23 januari 2021.
- De Kerstfeestviering van de zondagsscholen zal Tweede Kerstdag op een aangepaste wijze plaatsvinden.

Pastoraat:

- Het bezoekwerk in de gemeente wordt beperkt waarbij het noodzakelijke pastoraat aan zieken, ouderen en eenzamen met inachtneming van de regels wel zal plaatsvinden.

Van uw kerkenraad

Gemeente, sommige dingen wennen nooit. Ook deze maatregelen die opnieuw genomen moesten worden zijn uit verlegenheid genomen. Ziende op onze verantwoordelijkheid omdat er een wereldwijde pandemie gaande is maar daarnaast ook ziende op onze roeping van de Heere om de onderlinge bijeenkomsten niet na te laten. De verkondiging van Gods Woord en het daarbij aanwezig zijn is een essentieel onderdeel van ons christelijk belijden. Wanneer nemen we als kerkenraad de juiste beslissingen in deze? De genomen besluiten zijn steeds in gebed genomen vragende aan de Heere om wijsheid wat goed is voor onze gemeente in deze zeer bijzondere tijd. We zijn dankbaar dat u als gemeente geregeld volgens het rooster onder Gods Woord komt en u houdt aan de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. Als we beseffen wat we verdiend hebben moet er verwondering overblijven dat we nog Gods Woord mogen hebben. Neem de tijd waar, want die is voorts kort en zoek eerst het Koninkrijk van God!

Ook nu zijn we in alles van de Heere en Zijn bescherming en bewaring afhankelijk en bidden we met koning Josafat in ootmoed: "...maar onze ogen zijn op U"

Uw kerkenraad en kerkvoogdij.