

Paasviering | Ouderenmiddag 03-04-2021 | Zondagsscholen Josia & 't Mosterdzaadje

1. Zingen: psalm 22 vers 1 en 16

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij',
En brullend klaag in d' angsten die ik lij',
Dus fel geslagen?
't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen,
Gij antwoordt niet; 't
Zij ik des nachts moog' kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen
In mijn verdriet.

Zij komen aan, door Godd'lijk licht geleid,
om 't nakroost, dat den HEER wordt toeberaid,
te melden 't heil van Zijn gerechtigheid
en grote daden.

2. Gebed Dhr. L. Butter

3. Schriftlezing: Johannes 12: 20 t/m 28

4. Meditatie Dhr. L Butter

5. Zingen: psalm 75:1:

U alleen, U loven wij,
Ja wij loven U, o Heer'!
Want Uw Naam , zo rijk van eer,
Is tot onze vreugd nabij;
Dies vertelt men, in ons land,
AL de wond 'ren Uwer hand.

6. Stellingen spel

7. Vertelling juffrouw Anita

8. Zingen: De Heer is waarlijk opgestaan

Vers 1:

De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!
Jezus deed de dood teniet.
Zing daarom het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 2

Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 3:

En hoe groot was hun verdriet,
want zij vonden Jezus niet.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 4:

Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 5:

Denkt toch aan Zijn eigen woord,
dat gij vroeger hebt gehoord.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 6:

Hij, die grote Mensenzoon,
gaat door 't graf heen naar Zijn troon.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Vers 7:

Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

9. Sluiting Dhr. L. Butter

10. Zingen (omgedraaid in de bank)

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.